



KOM VERHALEN HALEN

De Stadskazerne is tot de nok gevuld met verhalen. Over (heel) vroeger, over fantasie, familiegeschiedenis, lokale verhalen, maar ook met cursussen, lezingen en toeristische informatie en tentoonstellingen. Er is altijd wat te doen!

In De Stadskazerne vind je:

- ◆ Bibliotheek Kampen
- ◆ Stadsarchief Kampen
- ◆ RTV IJsselmond
- ◆ Gemeentelijke archeologie
- ◆ Historische vereniging Jan van Arkel
- ◆ Tourist Information Kampen.

Met onze activiteiten verbinden we mensen met én aan elkaar. Veel van de activiteiten zijn gratis. Ons historische gebouw is sowieso een bezoek meer dan waard. Wanneer kom jij verhalen halen?

DE STADS
KAZERNE

WWW.DESTADSKAZERNE.NL
Oudestraat 216 • 038-202 2325

TIP
Zoek je een mooie plek voor
jouw vergadering, workshop,
cursus of presentatie?
Dat kan óók in
De Stadskazerne.

Ten geleide

Wie een beetje zijn best doet, kan meestal wel een aanleiding vinden een feestje te vieren en daar vervolgens een (historisch) artikel bij verzinnen. Journalisten noemen dat 'agendajournalistiek' en het wordt door hen vaak (te) gemakkelijk gevonden. Historici doen daar minder moeilijk over. Een 'jubeljaar' is vaak een mooie aanleiding om terug te kijken: Rampjaar 1672, 75 jaar bevrijding, 50 jaar... nou ja, zeg het maar. Dit nummer maken we ons schaamteloos schuldig aan historische agendajournalistiek.

Zo is de in 1981 aan Kampen ontsproten Christelijke Academie voor de Journalistiek veertig jaar geworden. Op de Zwolse hogeschool Windesheim, spekkoper in deze geschiedenis, werd onlangs maar liefst twee dagen stilgestaan bij het jubeljaar.

Over journalistieke geschiedenis gesproken: een jaar lang keken we naar de foto's van de zoon, nu laten we ons licht schijnen over de nalatenschap van de vader. Dankzij het boek- en expositieproject van Freddy

Schinkel zagen we ook de driehonderd plakboeken van Gerrit Schinkel, zestig jaar nieuwsgager in IJsselmuiden en omstreken. Hij zou vorige maand honderd zijn geworden. Zijn erfenis, al zijn krantenartikelen ingeplakt in die plakboeken, is geschiedschrijving uit de eerste hand en het behouden waard, zo pleiten wij in dit HT. Hierna, beloven wij plechtig, zal dit Schinkeljaar – o, agendajournalistiek - vooreerst voorbij zijn.

We brengen u dit nummer het einde van onze dialectserie van de Kamper Taalkring. De limericks van Jan Westerink inspireerden Reijer van 't Hul tot het schrijven van vier gloednieuwe. Met de foto's die Theo van Mierlo erbij zocht, is het voor 'nostalgici' weer genieten geblazen.

Onze belofte het HT voorlopig te vrijwaren van de Tweede Wereldoorlog moeten we breken, maar dat doen we met opgeheven hoofd. Laurens Hooisma wist een bijzondere episode te reconstrueren, het oppakken van mensen in Kampen bij het uitbreken

van WO2 die werden verdacht van nazisympathieën. Velen kunnen inderdaad 'landverraders' worden genoemd, maar sommigen ook niet. Onderscheid werd niet gemaakt. Toen na de capitulatie van Nederland ineens de Duitsers aan het bewind kwamen, was het wegwezen of spitsroeden lopen voor hen die 'de nieuwe orde' in de eerste 72 uur van de oorlog te zeer hadden veroordeeld of uitgedaagd. Politiecommissaris Van der Drift – hij deed zijn naam eer aan, blijkt uit Hooisma's reconstructie – was een van hen.

Tenslotte wijzen we u op het fonkelnieuwe boek over de oorlogsjaren van Warner Pap, geschreven door Robert Terpstra, dat we in dit HT bespreken. Harry Stalknecht verkent in aflevering drie van zijn nu al gewaardeerde nieuwe rubriek Omkijken grenzen van de stad toen en nu, letterlijk en overdrachtelijk.

Wij maken u met groot plezier deelgenoot van dit alles.

De redactie

HT en Kamper Almanak beide nu van HV 'Jan van Arkel'

Op 26 september vond de eerste redactievergadering plaats van de Kamper Almanak jaargang 2023. Niet bij het SNS Historisch Centrum aan de Burgwal maar in de Jan van Arkelkamer in De Stadskazerne. Historisch Tijdschrift en de Kamper Almanak zijn sinds de zomer beiden eigendom van HV 'Jan van Arkel'.

Was het JvA-bestuur niet ingesprongen, dan was de in juli gepresenteerde editie van 2022 de laatste geweest. Beide titels zullen

naast elkaar blijven verschijnen, zo wil het bestuur. Dankzij externe geldschietters, onder wie de voormalige eigenaar De Volksbank, kunnen twee jaargangen van de Kamper Almanak hoe dan ook gemaakt worden. Daarna moet de vereniging het, in samenwerking met de rest van de cultuurhistorische gemeenschap van Kampen, op eigen kracht doen. Over hoe de Kamper Almanak naar de toekomst toe te vullen en financieren gaat het bestuur het gesprek aan met de leden. Redactieleden zijn

Fred van der Kraaij, Jeany van den Berg, Trudi Brink, Michiel van Wijngaarden, Remy Steller (beeldredactie) en interim-coördinator Herman Broers. Eindverantwoordelijk voor verschijning is het bestuur.



Inhoud



6 'Kamper' journalistenacademie 40 jaar

Op 8 december is het veertig jaar geleden dat onderwijsminister Wim Deetman de Christelijke Academie voor de Journalistiek in Kampen opende. De 'CAJ' was de laatste van de vier 'akademies' die tussen 1976 en 1981 in Kampen van start gingen en beleefde een stormachtig decennium voordat ze in 1989 naar Zwolle vertrok. Ze bezegelden hiermee het lot van academiestad Kampen al vroeg. Oud-directeur en nog altijd Kampenaar Nico Drok nam op 6 oktober afscheid, als laatste der Mohikanen van het allereerste uur. Hij zei ooit: 'Er is alle reden met enige weemoed terug te kijken op de Kamper jaren.' Bij deze.



24 Limericks in het Kampers (slot)

De Kamper Taalkring publiceerde in het *Historisch Tijdschrift* limericks in het Kampers van Jan Westerink. Ze inspireerden Reijer van 't Hul tot een afsluiting van deze taalserie met nieuwe limericks. Uiteraard met bijbehorende foto's, geselecteerd door Theo van Mierlo.

16 Bijzondere vogels...

Henk de Koning vertelt in zijn fotoverhaal over een ontmoeting in de jaren zestig van de vorige eeuw tussen toenmalig burgemeester van Kampen Wiert Pauwel Berghuis en Gerrit Frank, beter bekend als de 'Vogelman van Kampen'.



28 Aftocht 'landverraders' en een driftige commissaris

Al ver voor de meidagen van 1940 vreesde Nederland een Duitse inval. De overheid hield daarom lijsten bij met potentiële landverraders. Daarop stonden vooral leden van de Nationaal-Socialistische Beweging (NSB), dus Nederlanders die sympathiseerden met het nazi-gedachtengoed, evenals Duitse ingezetenen. Toen het op 10 mei 1940 ineens zover was, werd actie verlangd, ook in Kampen. Laurens Hooisma reconstrueert hoe dat in Kampen verliep en hoe de politie-commissaris hierbij zichzelf in de problemen bracht.



18 Nalatenschap van de nieuwsneus van IJsselmuiden

Tuinbouwleraar Gerrit Schinkel (1922-2017) versloeg zestig jaar lang het nieuws in IJsselmuiden en de andere dorpen in de gemeente voor de Kamper kranten. Al zijn artikelen bleven bewaard in driehonderd (!) plakboeken. Dit archief vormt een rijke bron van de sociale geschiedenis van IJsselmuiden en de andere dorpen gedurende de tweede helft van de twintigste eeuw. Gerrit Schinkel zou in september honderd jaar geworden zijn. Profiel van een nieuwsneus en een pleidooi voor het zekerstellen van zijn nalatenschap.

En verder

Leven Warner Pap centraal in nieuw boek Robert Terpstra	34
Omkijken...met Harry Stalknecht	36
Aanvullingen en correcties	38
Colofon	39
Adverteerders	39