

Jaargang 41, nummer 2,
juni 2016



Historische vereniging voor de IJsseldelta Jan van Arkel



Gesachtsnaam:	Brunt,	
Voor-namen:	Hendrik	
Geboren:	Op:	2 Juni 1921
	Gem.:	Haarlem
	Land:	Ned
Nation.: NEDERLANDER		
Burgerl. staat: ongehuwd		
Beroep: Merkbij de Politie		
Dagt aangifte	Gemeente en adres	Paraef ambt.
26 sep 40	Kampen, Wilh. van 17	✓

Handteekening van drager:

[Handwritten signature]

SIGNALEMENT:
MAN / ~~VROUW~~

Kenmerken:

[Portrait photo of a young man]

GEMEENTE
KAMPEN

Afgegeven in gemeente Kampen,
op 30 sept 19 40

De aangewezen ambtenaar,
[Handwritten signature]

Het persoonsbewijs van de negentienjarige Henk Brunt aan het begin van de oorlog

“MAAR IK HENK BRUNT BEN NIET BANG VOOR GEVAREN”

Laurens Hoogisma

Gedurende de periode 1939-1945 zijn in de gemeente Kampen veel oorlogsdoden te betreuren. De naam van één van hen leeft voor in Scoutinggroep Henk Brunt.

KLERK-TYPIST EN HULPAGENT

Hendrik (Henk) Brunt wordt op 2 juni 1921 geboren in Haarlem. Hij is het derde kind van Hendrik Brunt en Elisabeth Drupsteen. Zijn vader is onderofficier bij de Nederlandse landmacht en zijn beroep is waarschijnlijk de reden dat het echtpaar zich in 1925 vanuit Ede met vier kinderen in Kampen vestigt, adres Oudestraat 240-1. Van 19 augustus 1935 tot en met 9 augustus 1936 woont het gezin een jaar aan de Trekvaart in IJsselmuiden, maar vanaf 10 augustus 1936 staan ze opnieuw in Kampen ingeschreven, adres Boven Havenstraat 5. In Kampen en IJsselmuiden krijgen Henk en Elisabeth nog vijf kinderen, waarvan de laatste in 1939 wordt geboren. Dit is ook het jaar dat Henk junior aan de slag gaat bij de gemeentepolitie van Kampen. Vanwege de mobilisatie is klerk-typist H.W. Winkler onder de wapenen geroepen en daardoor is de functie klerk-typist op het politiebureau vacant. Commissaris van Politie Willem Frederik Oscar van der Drift draagt bij burgemeester Oldenhof Henk Brunt en Jan Albertus Pit voor de functie

voor en hij geeft in zijn aanbeveling mee dat hij Brunt de beste kandidaat vindt. Pit is volgens de politiecommissaris beter op zijn plek bij het nog op te richten distributiekantoor. Op 31 augustus 1939 wordt Henk aangesteld als arbeidscontractant bij de gemeentepolitie. Een dag na zijn aanstelling vallen Duitse legers Polen binnen en de Tweede Wereldoorlog is een feit. Nederland hoopt neutraal te blijven, maar op 10 mei 1940 valt Nazi-Duitsland ook ons land binnen. Op 15 mei capituleert Nederland. Het zijn hectische tijden op het politiebureau van Kampen en al gauw voert Brunt naast administratief werk ook diverse andere werkzaamheden uit zoals onder andere recherchewerk. In de avonduren valt hij in als agent van politie. Van der Drift is in augustus 1940 zo tevreden over Brunt dat hij hem “indien zijn jeugdige leeftijd zich hiertegen niet verzet” voor een benoeming tot agent van politie had willen voordragen. De Commissaris van Politie doet de burgemeester het voorstel het salaris van Brunt te verhogen van f. 6,-- per week naar f. 10,-- per week en vanaf 1 september wordt de salarisver-

17 APRIL 1945, DE EERSTE BEVRIJDERS VAN KAMPEN

André Piederiet

EEN 'KAMPER CANADEES'

In het najaar van 1944 was Zuid-Nederland grotendeels bevrijd door de geallieerde legers, maar de rest van ons land leefde nog onder de Duitse bezetting. Toen gelukte het drie jonge Kampenaren, die elkaar kenden uit hun militaire diensttijd bij het Nederlandse leger, om door de frontlinie te komen en zich aan te sluiten bij het Canadese leger. Hier volgt het verhaal van één van hen, Tobias van der Velde.

Met dank aan de jongere zuster van deze 'Kamper Canadees', mevrouw Sjoerdje van der Velde uit Kampen, die voor een groot deel de gegevens voor dit verhaal verstreekte.

Tobias van der Velde werd op 20 september 1919 geboren te Buitenpost (provincie Friesland), waar zijn vader, Johannes van der Velde, beambte was bij de Nederlandse Spoorwegen. In 1925 werd deze overgeplaatst en verhuisde het gezin, dat uiteindelijk zeven kinderen telde, naar Kampen. Vader Van der Velde was tot 1955 adjunct-commies en waarnemend stationschef van de Nederlandse Spoorwegen te Kampen.

In de meidagen van 1940 was Tobias als dienstplichtig korporaal in het Nederlandse leger betrokken bij de gevechten in Midden-Nederland. Na zijn demobilisatie in 1940 was hij werkzaam in de foeragehandel in de omgeving van Oud-Avereest,

gemeente Dedemsvaart, waar hij ook zijn latere vrouw leerde kennen.

Na de landing in Frankrijk rukten de geallieerde legers in de zomer van 1944 op richting Nederland. Midden september 1944 vond de operatie Market Garden (met de Slag om Arnhem) plaats. Toen kregen de Nederlandse Spoorwegen van de regering in Londen de opdracht in staking te gaan. Vader Van der Velde en zoon Frans, die ook bij de spoorwegen werkte, moesten onderduiken. Het hele gezin met de nog thuiswonende kinderen vond een schuilplaats in twee boerderijen in Blankenham.

In het najaar van 1944 werd bijna heel Zuid-Nederland bevrijd, maar Nederland boven de grote rivieren wachtte nog de laatste oorlogswinter, omdat