



Opskriefsels

BEN RIESEBOS

Iesselstad

D'r is veule water deur de Iessel estroomd
en d'r zal nog veule water langskomen.

Eeuwen en eeuwen lang
zag de stad Kampen
't water an zich veurbi'jgaon.

Vake rustig en onopvallend
zonder golven of rimpelties,
wöörin de zomerwolken
zich weerspiegelen
en een paar kleine beuties
as witte zwanen op 't water drieven.

Maar...
as de ärfststörmen komen,
wödt de watermassa
vake as bi'j teuverslag veranderd
in een wild golvende
kokende zee,
met witte skuumkoppen
op 't gries-zwätte water,
preberend umme alles wat niet
goed vaste zit, lös te slaon.

De olde torens
die al zolange
de wacht ielden
en uutkieken over
de wiede omgeving
van water en weilanden
wachten 't rustig of,
in 't stille vertrouwen
det Kampen ook disse keer
weer 't eufd
boven water wet te ollen.