

Jaargang 38, nummer 4,  
december 2013



Historische vereniging voor de IJsseldelta Jan van Arkel



0 100 200 300 400 500 Meter.

B

C

D

E

F

# Inhoud

ALLES (VAN DIE MOOIE HANZEWIJK) IS WEG ~ <i>Anne Visscher</i> . . . . .	3
TWEEHONDERD JAAR KONINKRIJK - <i>Jaap van Gelderen</i> . . . . .	11
WAAR VRIJHEID EEUWEN STOND ~ <i>Sam Hörchner</i> . . . . .	13
KLAS 3 VAN DE LUTTEKESCHOOL . . . . .	21
JODENJACHT IN KAMPEN (DEEL 3) - <i>Laurens Hooisma</i> . . . . .	23
TERUGBLIK - <i>André Piederiet</i> . . . . .	29

**Foto omslag:** *Afbraak van de oude Hanzewijk in gang. Foto: Harry Stalknecht.*

## Ten geleide

*Willem Visscher kan zich, volgens zijn dochter Anne, nog steeds flink opwinden over de totale afbraak van de oude Hanzewijk. Anne schreef voor haar school in Zutphen een uitvoerig werkstuk over die verdwenen wijk.*

*Hoe werden de jubilea van ons koninkrijk in Kampen gevierd? Sam Hörchner sloeg er de Kamper Courant op na. Hij vond ook de omslag van een oud programmaboekje voor feestelijkheden honderd jaar geleden (zie hiernaast).*

*In het derde artikel over de jodenjacht in Kampen schrijft Laurens Hooisma over het moedige echtpaar Bos. Hendrik Bos kwam om. Sinds 5 september j.l. herinnert een struikelsteentje voor de ingang van het Kamper gemeentehuis aan hem.*

*André Piederiet ontdekte verschillen in de geschiedbeschrijving eerder dit jaar van ons Historisch Tijdschrift. Hij zet de puntjes op de i.*



*De herbegraving van Gerrit van Dijk op 8 mei 1945, op de Algemene Begraafplaats van Kampen te IJsselmuiden. (graf 2e klasse, perk 8, nr.96)*

# DE BEVRIJDING VAN KAMPEN

MET EEN TERUGBLIK OP HET JUNINUMMER VAN 2013

*André Piederiet*

*Op mijn artikel 'Een bijzondere foto' over de noodbegrafplaats en de begrafenis van Gerrit van Dijk in het juninummer, zijn van de lezers veel positieve, vaak emotionele reacties gekomen. Van Frans Gunnink uit Kampen, die ook bij een verzetsgroep betrokken was, ontving ik nog een foto van de herbegravenis van Gerrit van Dijk op 8 mei 1945, op de Algemene Begraafplaats van Kampen te IJsselmuiden.*

Op deze hierbij afgebeelde foto is te zien hoe ook hier zijn vrienden uit het verzet hem de laatste militaire eer bewezen. Het viel mij op, dat bij de noodbegravenis de BS-ers met stenguns bewapend waren, maar op deze foto met gepresenteerd geweer bij de groeve staan. Op een inventarislijst van wapens van de Binnenlandse Strijdkrachten in IJsselmuiden, opgesteld door de commandant Gerard Londo, staan inderdaad stenguns en karabijnen van Amerikaanse makelij vermeld (Archief B.S. IJsselmuiden, Gemeentearchief Kampen).

Van Jan de Maar uit Kampen kreeg ik de foto van zijn ouderlijk huis, dat vroeger stond aan het begin van de Baan in IJsselmuiden. Bij die foto leest U de verdere bijzonderheden die hij mij vertelde.

## JOHANNES VAN RAALTE

Enkele lezers van bovengenoemd artikel vroegen mij hoe het verder met Johannes van Raalte was gegaan. Deze was bevriend met Gerrit van Dijk, die tegenover hem aan de Sint-Nicolaasdijk woonde en werd bij het beschreven schietincident zwaar gewond.

Van André Bos en zijn echtgenote mevr. Bos-Modders ontving ik nog enige inlichtingen. Johannes was al voor de oorlog als timmerman werkzaam bij het aannemersbedrijf van Willem Modders in IJsselmuiden en werd zo betrokken bij de verzetsgroep, waarvan Willem Modders de plaatsvervangend commandant was.

Bij het schietincident in de nacht van 15 op 16 april 1945 werd hij onder andere gewond aan zijn hand en longen, waardoor hij zijn werk als timmerman niet meer kon doen. Hij vond werk in